

Rapport från Bokmässan i Göteborg

Bokmässan i Göteborg är en stor händelse inom förlagsbranschen och bland författare. För förlagens del handlar det om att visa upp sig och kränga så många böcker som möjligt. Mässan är en del av marknadsföringen. För författarnas del däremot handlar det om att möta den läsande och förhoppningsvis även köpande publiken samt nätverka med förlagsfolk, säljare, agenter, bokorganisationer och så vidare. Det gör författaren genom att på seminarier och i monterframträdanden prata om sitt senaste (fack)litterära alster. Det handlar mycket om att synas och höras. Tur då att det också finns andra typer av mötesplatser och aktörer på Bokmässan, aktiviteter som ger en vetenskaplig tyngd åt det kommersiella jippet. En plats som Forskartorget har för mig blivit en oas under mina vistelser på mässans golv.

Forskartorget samlar föreläsare från universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag och organisationer som arbetar med vetenskap i en eller annan form. Här utbytes tankar och idéer om vetenskap i all sin bredd. Föredragen är 15 minuter långa och frågor från publiken besvaras efteråt vid bokdisken.

Också historikerna framträdde med den äran på Forskartorget. Det gick bland annat att lyssna på föredrag om Karin Månsdotter (fil. dr David Lindén, University of London), humanioras ljusnande framtid (fil. dr Isak Hammar, Lunds universitet), demokratisering på nätet (fil. dr Josefin Rönnbäck, Luleå tekniska universitet), det judiska hörnet (professor Janken Myrdal, Stockholms universitet), staden som mötesplats (professor Anna Götling och fil. dr Ann Nehlin, båda vid Stockholms universitet, samt docent i historisk arkeologi Jonas Monié Nordin, Statens historiska museer), demokratins drivkrafter (professor Kjell Öst-

berg, Södertörns högskola och professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet) och många fler.

Det gick även att ta del av ett föredrag om Nationen i historien, för också *Historisk tidskrift* var synlig på Forskartorget! Nationen i historien var årets temanummer, 2018:3. Sessionen på Forskartorget var, precis som föregående år, ett samarbete mellan *Historisk tidskrift* och Riksbankens jubileumsfond. Medverkade gjorde, förutom undertecknad, även fil. dr Anne Berg. Jag uppskattade publiken till cirka 35 personer. De tidskrifter vi hade med oss gick åt som smör i solen.

Det gjorde de även veckan efter, då jag och Anne Berg befann oss på De svenska Historiedagarna, som i år ägde rum i Visby. Men det började inte bra. Vi hade planerat vår session som en dialog med publiken, eftersom vi hade räknat med att locka cirka 20 personer. Publiken består som regel av historielärare plus andra allmänt historieintresserade som arbetar med historia i en eller annan form såsom museifolk, utställare, redaktörer, frilansande journalister, och de är alltid diskussionssugna, tänkte vi. Vi och tre andra parallella sessioner hade dessutom fått den otacksamma första tiden på lördagens morgon.

Men på fredagens eftermiddag insåg vi att vår session om Nationen i historien skulle vara i kongressalens stora sal. Jag hörde mig därför för med en av de ansvariga som glatt meddelade att över 130 personer hade anmält sig till vårt morgonpass och att vi dessutom kunde räkna med cirka 50 personer till. Det blev att tänka om med andra ord, och det snabbt. Anne Berg höll ett mycket uppskattat föredrag – min roll var att inleda och avsluta samt ställa frågor – och tidskriften tog slut snabbare än Harry Potter-böcker vid en release när vi var klara. Vi konstaterar därför att Nationen i historien är ett mycket populärt ämne bland historielärare och allmänt historieintresserade.

För *Historisk tidskrifts* redaktörs del kommer både Bokmässan i Göteborg och De svenska Historiedagarna i Visby 2018 gå till historien som året då nationen skapade såväl ångest som lycka. Med den rapporten och spaningen från två historiska träffar tar jag farväl av hösten och ser fram emot en spännande vinter med nya nummer av *Historisk tidskrift*. Som detta, 2018:4 – mycket nöje!

Stockholms universitet

BO ERIKSSON